

# Schoenmaatjes

tekst: Erik Idema  
muziek: Gerard van Amstel

Refrein

Mag het een schoen-, schoen-, een schoen-maat-je meer zijn? Als we dat

doen, doen, dan zal het een feest zijn! Zo haal je de an - der een stap - je dich-ter -

bij, de we - reld is gro - ter dan jou en mij! *(Fine)* **Couplet**  
Een  
Hoe  
Jouw

knuf - fel, zeep en speel-goed, een schrift, een pen er - bij. En ie - der - een mag mee-doen, van  
kun je sa - men de - len met kin - de - ren ver weg? Hoe laat je an -d'ren spe - len? Nou,  
schoe-nen-does gaat rei - zen, met E - du-kans op stap. En ie - mand zal hem krij - gen, dat

de - len word je blij. Je geeft iets aan een an - der en dat is waar - de - vol, om -  
luis - ter wat ik zeg! Je pakt om te be - gin - nen een le - ge schoe-nen-does. Je  
is een gro - te stap! Zo deel je iets spe-ciaals met een kind hier ver van-daan. En

dat het iets ver - an - dert ver weg en hier op school. Mag het een  
zoekt naar leu - ke din - gen, dat wor - den jouw ca - deaus. Mag het een  
dat heb je dan sa - men als Schoen-maat - jes ge - daan! Mag het een